

Eigene Dateien: Israel 2005/Belzig/Auswertung, 2005, 07 Belzig - Hebraeisch

## דו"ח שיחת סיכום הסיוור הלימודי של משלחת הנוער מבלציג, גרמניה, במסגרת פרויקט חילופי נוער הדסים-בלציג.

בין ה- 17.07.05 עד ה- 24.07.05 נערך סיוור לימודי ומפגש בהשתתפות נוער מהעיררה בלציג בגרמניה ונוער מהדסים - אבן יהודה .

מכון דיאלוג יצר את הקשר בין הפרטנר הגרמני לבין הפרטנר הישראלי. בשיתוף עם מר הלמוט קאוטץ, האחראי על עבודת הנוער בבלציג, מנהלת החטיבה העליונה, הגב' פרידה דרוק ביה"ס התיכון הדסים וענת אלון, מורה בביה"ס היינו אנו במכון דיאלוג אחראים לתכנון, תיאום וביצוע ביקור זה. במסגרת ימי השעות בישראל הצליחו כל הצדדים המעורבים בתוכנית ליצור אקלים של הבנה ואמונה בין האחראים, שתרם מאוד להצלחת הביקור.

הסיוור הלימודי של המשלחת הגרמנית כלל את הנושאים העיוניים הבאים:

- החברה והפוליטיקה הישראלית
  - ביקורים באתרים היסטוריים-תרבותיים בערים חיפה, תל אביב וירושלים
  - התמודדות עם תודעת השואה
- חלק חשוב היו הפעילויות המשותפות עם הנוער הישראלי והשהיה במשפחותיהם.

בסיום הביקור התייחסו הן בני הנוער הישראלי והן בני הנוער הגרמני לחוויות שלהם:

### מיכאל (משתתף גרמני)

הבחנתי שמקבלים אותי בזרועות פתוחות. הרגשתי מאוד בנוח. האנשים מאוד נחמדים. היה קל ליצור קשרים משום שיכולנו לנהל שיחות ללא בעיות.

### רודולף (משתתף גרמני)

חשוב מאוד שמשלחת נוער מגרמניה תבקר ב "יד ושם". היו לי גם מפגשים לא מתוכננים עם צעירים ישראלים. לדוגמה הלכנו לפארק בירושלים, שם פגשנו צעירים ישראלים ושיחקנו איתם כדורגל. דבר כזה רק קורה מיוזמה פרטית וכדאי להמליץ לצעירים לנהוג כך.

### פטר (משתתף גרמני)

למדתי המון על החברה והפוליטיקה בישראל ותמונתי על ישראל השתנה בעקבות הביקור כאן.

### מיכאל (משתתף גרמני)

יש הבדלים בין משפחות ישראליות וגרמניות וגם בין תרבות נוער בישראל ובגרמניה

### שני (משתתפת ישראלית)

הופתעתי מהמפגש הטוב שהיה כיף אמיתי. דיברנו רבות על פוליטיקה. היה מאוד מעיין ולמדתי הרבה דברים חדשים.

### גל (משתתפת ישראלית)

היה מעניין לחוות שהיה אפשר ליצור קשרים קרובים כל כך מהר למרות משקעי העבר. היה טוב להיווכח שאפשר לנהל שיחות גם על נושאים אחרים מלבד נושא השואה.

### **איה (משתתפת ישראלית)**

העובדה שגרמנים נוצרים מגיעים לישראל כדי להכיר את ישראל מחזק את הקשרים בין שתי המדינות ובין שני העמים.

### **נופר (משתתפת ישראלית)**

אצל שני הצדדים קיימים אי-הבנות ודעות קדומות . לדוגמא: בגרמניה חושבים שכאן בישראל קיים בכל מקום טרור. או דוגמא נוספת: בישראל חושבים שכל הגרמנים הם נאצים. במפגשים שלנו הבחנו שאנחנו די דומים ואנחנו יכולים לדבר יחד. אנחנו גם לא צריכים להתייחס תמיד לעבר, אלא חשוב להתבונן בעתיד, לפתח את הקשרים ולהדגיש את הדברים החיוביים.

### **הלמוט קאוטץ (ראש המשלחת הגרמנית)**

במיפגש ראשוני זה הצלחנו לבסס את היסודות לעתיד מלא תקווה ולהמשיך פרויקט החילופים.